



Recep Tayyip Erdoğan



Benyamin Netanyahu, politik Siyonizm'in kurucusu Theodor Herzl portresi önünde konuşuyor.

Erdoğan usulü Anti-Semitizm

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Viyana'da sarf ettiği "Tıpkı Siyonizm gibi, antisemitizm gibi, faşizm gibi, İslamofobi'nin de insanlık suçu olarak görülmesi kaçınılmaz hal almıştır" sözleri tepki topladı. İsrail devletinin kuruluş ideolojisi olan, Filistin'de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasını amaçlayan ve bu yönüyle başka herhangi bir milliyetçi ideolojiden farklı olmayan Siyonizm'in Türkiye Başbakan'ı ağzında 'Faşizm' ve 'insanlık suçu' kavramlarıyla yan yana anılması, Erdoğan'ın sadece İsrail devletinin politikalarına değil, onun var oluşuna da karşı olduğu yorumlarını beraberinde getirdi. Dünyada ve Türkiye'de Yahudi karşıtlığının ne kadar yaygın ve tehlikeli olduğu göz önüne alındığında, Erdoğan'ın sözleri, Yahudileri hedef alan bir şiddetin meşrulaşması gibi bir sonuç uyandırabilir. İsrail Devleti'nin Filistinlilere yönelik kabul edilemez uygulamalarına karşı çıkmak, insan haklarına saygının bir gereği. Ancak insanlık suçu ve Faşizm ile Siyonizm'i bir tutmanın barındırdığı tehlikeler çok büyük. Bu tehlikelere dikkat çekmek üzere, araştırmacı yazar Rifat N. Bali'nin yazısını sunuyoruz.

RIFAT N. BALI

'Siyonizm' Yahudi halkını bağımsızlığına kavuşturup İsrail Toprakları'nda kendi ulus-devletini kurmayı hedefleyen ve bunu da başaran milliyetçi bir ideolojidir. Bu kadar basit.

Siyonizmi antisemitizm, faşizm ve İslamofobia ile birlikte insanlığa karşı suç olarak nitelemek, İsrail Devleti'nin varlığını reddetmek, varlığına karşı çıkmak demektir. Böylesi bir niteleme Başbakan Erdoğan'ın antisemitizmi kınayan beyanlarının samimiyetsizliğini bir daha teyit etmekte. Bu aynı zamanda Başbakan'ın içinde doğup büyüdüğü ve sonra terk ettiğini ilân ettiği Millî Görüş ideolojisinin en belirgin vasıflarından biri olan "Yahudilerden, İsrail Devleti'nden ve bu devletin kurucu ideolojisi Siyonizmden nefret etme" vasfının Başbakan'ın zihin dünyasında halen mevcut olduğuna işaret etmekte.

Başbakan Erdoğan'ın demeci bu nedenle uluslararası camiadan haklı olarak tepki görmüştür. Siyonizm ile antisemitizmi bir tutmak fevkalâde saçmadır, zira Siyonizm Yahudilere karşı Avrupa'da (Fransa'daki Dreyfus olayından sonra) ve Sovyet Rusya'da sürdürülen antisemit politikaların anti tezi olarak doğmuş ve İsrail Devleti'nin kurulmasıyla amacına ulaşmıştır.

Günümüzde antisemitizm sadece ve sadece "Yahudilerin Dünya'ya Hâkim Olmaları" türünden komplo teorileri ile tezahür etmemekte. Günümüz antisemit söylemin en başat özelliklerinden biri "Siyonizm eleştirisi" kisvesi altında İsrail Devleti'ni gayri meşru bir devlet olarak ilân etmesidir. Bu nedenle Temel Haklar İçin AB Ajansı'nın (European Union Agency for Fundamental Rights) hazırladığı "Antisemitizmin Güncel Tanımı" başlıklı belgede İsrail Devleti'ne yö-

nelik antisemitizm örnekleri arasında yer alan "Yahudilerin kendi geleceğini belirleme (self-determinasyon) hakkını (örneğin: İsrail Devleti'nin varlığının ırkçı bir girişim olduğunu iddia ederek) inkâr etmek" (Denying the Jewish people their right to self-determination, e.g., by claiming that the existence of a State of Israel is a racist endeavor) maddesi doğrudan doğruya Siyonizmi şeytanlaştıran söylemleri hedef almakta.

"Türk Yahudi toplumu bu beyanattan rahatsız mıdır?" sorusuna şöyle cevap verebilirim. Bu beyanattan rahatsız olmak için 'Yahudi' ve/veya 'Siyonist' olmak şart değildir. Az buçuk antisemitizm meselesine kafa yoran herkes, Yahudi olsun veya olmasın, rahatsız olmalıdır. Bu rahatsızlığı uluslararası camia, İsrail Devleti ve İsrail basını kamusal alanda dile getirmiştir. Türk Yahudi toplumu liderlerinin, şayet rahatsız olmuş-

lar ise, bu rahatsızlıklarını kamusal alanda dile getirmeleri ise tamamiyle imkânsızdır, hayal dahi edilemez. Bunun hayal dahi edilememesinin sebebi ise Türkiye'deki muhafazakâr sağcı (İslamcı, Milliyetçi) düşüncenin en önemli vasıflarından birinin antisemit oluşu, solcu ve liberal görüşlü camianın da İsrail Devleti'ne ve siyonizme karşı, aynen sağcı kesim gibi, en hafif deyimle, ekşi ve/veya hasmane duygular beslemesidir. Başka bir tabirle konu 'Siyonizm' olduğunda sağcı, solcu ve liberal görüşler bu ideolojinin 'kötü' olduğu hususunda hemfikirlerdir. Böylesine bir toplumsal, siyasal ve kültürel ortamda Türk Yahudi toplumuna mensup hiçbir fert veya lider ne Başbakan Erdoğan'ı, ne de herhangi başka bir siyasetçiyi eleştirmeye ve bunun sonucunda 'vatan haini' anlamına gelen 'Siyonist' sıfatını yüklenmeye cüret dahi edemez.