

# Ne yazsa doğrudur, çünkü o Batılı bir yazardır!

• Rıfat N. BALİ

**1** Eylül 1997 tarihinde bu sayfamda Türkmenin bir yazıcısı yazdı. Türkiye'de mevcut olan Batı hayranlığının ve human bir mucî olarak da Türk ahyalılarının batılı yazıcılardan Türkiye'ye ilgili yazılarına yaklaşımındaki, çoğu zaman olumsuz, kimi zaman olumsuz, yanlılıklarda dikkati çekmeye çalıştığını.

Türkçe'nin içinde bulunduğu "laiklik" konuların ve aynısının bir sonucu olarak Türk ahyalılarının Batı'ya yaklaşımında batılılıklarını komşuya göre değerlendirmeleri de bu komşuya göre şekillenmektedir.

"Laik" kesişmedeki yazarlar tarafından Batı'ya bazeen alenen bazen de gizli gizli dayanışan hayranlık kimi zaman "İthal Türkiye'" olarak tanımlanır.

"İmparator Ağuoston'ın ilk derdesinde sosa emzisi olası bir diğer İstanbul Kültür ve Sanat Festivali'ni anıdan yan mostalik ve misali bir iftihâpla yazmış bulunan bir yarada atıcı Nüfîfer Kuyas'ın İlahî İleri dizerdeki şartlarına inereme dayałayla la iç geçip buktakın sonra Türkiye'nin içinde bulunduğu okumadan kurtulma için tek garenin "Yeni, nyigar ve çigâş" Türkiye'yi "Hani" da fason olarak tanımlıyor.

Türkice'de "muntazimat" efdâju sonucuna vardi (Nüfîfer Kuyas, "İlahî Türkiye'm", Mîlyîet Pazar, 3 Ağustos 1997).

Batı'ya tapına ve Türkiye'den

Günümüzde Türk toplumunu ve siyasetini inceleyen onca yetkin ve derinliğine tâhil içeren araştırmalar ve kitaplar yayımlanır ve bunlara ilgili Türk basınında üç-beş satırın ötesinde tanıtım yazısı çıkmazken, vasat bir İngiliz yazarının vasat olmanın çok altında ve hataları dolu bir kitabına tam sayfa ayırmakta, kriterleri ne olabilir ki?

tanrılarıyla ümidi kesme gibi ajur bir seça veya Sayın Nüfîfer Kuyas'ı, tâvîmden dolayı da Batılı yazarları kurya, doğal olarak, nerdeyse umursamazlık duygulanlığı içindedir.

## Kuyas'ın gözünden kaçan

Bunun çok somut bir tezâhürâne gecigânzı gizleden bir diğer yazıcısında ise James Penifer'in yazmış olduğu ve Türkiye'yi tanımayan Batılı (özellikle İngiliz) okurlar için bir el rehberi niteliği taşıma amacıyla içeren "The Turkish labyrinth-Atatürk and the new Islam" (Türk labirenti-Atatürk ve yeni İslâm) kitabı için Millîyet gazetesinde nerdeyse tam sayfa ayrıldığı kitap tamam bolusunda, Nüfîfer Kuyas kitabı bazı eksek yıldızları olmasına işaret etmekten sonra, son tablilde kitabı Türk okuruna olumlu ve tvicî bir şekilde tanıttı. (Nüfîfer Kuyas "Türk oturmak çok zor" Millîyet 5 Eylül 1997).

Ancak yazın durağının son derece yakından izlenmesi gerekken Sayın Kuyas'ın gözünden kaçmış olan aynı kitapla ilgili bir diğer ömeli eleştiri yazısı da Millîyet gazetesiindeki yazın yayılmışından yaklaşık on gün önce İstanbul'da çıkan başka bir dergide yayınlandı. Türk sanat ve kültürünü konu eden,



İngilizce olarak yazılan ve Türkiye'de yayılan yabancılardan ve İngiltere'de yayılan ve Türkiye'yle bağlı olan Türkiye'yi yakından izleyen İngiliz okurlar hedef alan Cormacopis desiginin son sayısında Norman Stone isimli ve "A labyrinth of errors" (Bir hatalı labirent) başlıklı eleştiri yazısında, kâğıt gayet nesnel ve acımasız bir şekilde eleştirdi, yenden yete çıktı, ve son

söz olarak James Penifer'in kitabı, aynı türdeki diğer kitaplarla birlikte, Marmara Denizi'nin kırı solaması derinliğine gözlemlenecek gerekli sonucuna vardı.

## Dizgînlik Batı hayranlığı...

Batı'ya tapına derecesinde inereme ve kendini de nerdeyse sadomasoçist bir şekilde eleştirmeye eğlencesinde aradığı gidiş geten basma kalıp davranışlarını ne derece yanlış ve peşin yangılı olduğu Sayın Nüfîfer Kuyas'ın in kitâbı tamamen takılışı yolu yaklaşımında pek bara bir şekilde görülebilir. Günümüzde Türk toplumunu ve siyasetini inceleyen onca yetkin ve derinliğine tâhil içeren araştırmalar ve kitaplar yayılmıştır ve bunlara ilgili Türk basınında üç-beş satırın ötesinde tanıtım yazısı çıkmazken, vasat bir İngiliz yazarının vasat olmanın çok altında ve hataları dolu bir kitabına tam sayfa ayırmakta, kriterleri ne olabilir ki? Herhalde yüksük trajîh Türk basınında herhangi bir Türk yazarının tam sayfalık kitap sahâfâsına mağhar olmasa içün de yazarın uran sözü Batı'ya tapına olmasa, dışâncı iftekâzî Batı'ya görür anlamıyla olmasa, sonra da Türkiye'ye "İthal" gelmesi gerekir ki, o zaman yüksük trajîh medyamızın silbarına muhter olsun!